

Drank maakt meer kapot dan je lief is maar er is iets dat meer kapot maakt.

Drank maakt meer kapot dan je lief is. We kennen de uitdrukking allemaal wel. En we weten dat drank inderdaad veel kapot kan maken. Kijk maar naar de combinatie drank en verkeer. Geen drank op achter het stuur, ben je BOB zeg het hardop. We maken er zelfs grappen over, ik ben de BRAM, Bewust Rijdende Afleiding Manoeuvre. We worden vaak genoeg gewaarschuwd tegen het gebruik van drank.

En toch is alcohol de meest geaccepteerde verslaving in ons land. Bij het eten een wijntje, op het balkon of de in de tuin in de zon een wijntje, op het terras een wijntje. Voetbal kijken met biertje erbij. Elke avond lekker gezellig met een glaasje. Twee glazen per dag minimaal en dat elk dag. Iemand op tv roept wijnen, wijnen, wijnen en we volgen lachend. De vijf in de klok, open de fles. Vrijdag op het werk de vrijdagmiddag borrel. We vinden drank heel normaal.

Wie meer dan twee glazen wat voor alcohol dan ook per dag drinkt en denkt dat gezelligheid alleen gepaard kan gaan met een wijntje of een andere alcohol houdende drank is officieel alcoholist. Dat zeg ik niet maar het Trimbosch instituut. Zet de tv aan, kijk naar een film en er wordt in gedronken. Een alcoholist is iemand die over straat zwerft met een rode neus en een drankkegel, dat is wat we denken en verwachten, maar niet die nette dames die elke dag op het terras zitten en daar twee glazen zoete witte wijn weg werken. Of de nette heren die elke dag bij twee glazen whisky de werkdag nog even doornemen. Wie meer dan 14 glazen per week drinkt is een behoorlijke drinker en feitelijk verslaafd, dat zijn twee glazen per dag. En de meeste mensen drinken meer als ze op vakantie zijn. Lekker ontspannen en genieten van de lokale drankjes.

We hebben drank geaccepteerd als een sociaal smeermiddel al proberen we het wel aan banden te leggen. Geen alcohol verkoop onder een bepaalde leeftijd. Kijk maar in de zomer op terrassen en op het strand hoe goed dat werkt. Geen drank in het verkeer, en elk jaar raken mensen gewond of vallen er zelfs doden door beschonken automobilisten. Eenmaal volwassen en niet achter het stuur, dan zuipen we wat af. Af en toe komt de overheid wel met een flauw voorlichtingsfilmje en daar doen we het dan maar weer mee. Drank maakt meer kapot dan je lief is. En ik ben geen anti drinker, ik lus wel een biertje op zijn tijd of een glas whisky, maar tot 14 glazen per week kom ik echt niet (meer). Ja vroeger toen ik een stuk jonger was toen was het geen enkel probleem. Zuipen in het weekend. Zelden of nooit door de week zelfs niet als ik door de week achter de bar stond.

En toch is er één ding dat meer kapot maakt dan alcohol. Er is maar één ding dat wereldwijd meer schade aanricht dan drank. Dat niet allen gezinnen uit elkaar drijft maar hele landen. En dat is godsdienst. Feitelijk moet de overheid komen met een algehele waarschuwing op godsdienst. Een soort waarschuwing boven gebedshuizen, hier binnen gaan kan de geestelijke gezondheid ernstig aantasten, iets in die geest. Of geloof kan agressie oproepen en zeker naar andere geloven toe.

Kijk naar de wereld en kijk naar de wereld geschiedenis. Eerst werden de christenen opgejaagd door de Romeinen. Zij vreesde de aanhangers van maar één god. De christenen werden vermoord om hun overtuiging en in het circus aan de wilde dieren gevoerd. Geloof in meerdere goden tegenover het geloof in maar één god. De strijd was begonnen.

Maar ook al ver voor de opkomst van het christendom werden mensen opgejaagd en afgemaakt als ze er een andere godsdienst op na hielden dan het op dat moment gangbare. Zelfs de stadstaten duizenden jaren voor de Romeinen in Mesopotamië (grotweg wat nu Iran is) sloegen elkaar de hersens in als ze een ander geloof aanhingen en er waren een hoop geloven in die tijd.

De joden werden vanaf het begin al verjaagd, opgejaagd en vermoord. Zelfs in de bijbel lezen we geweld tegen de Joden. Het afvoeren naar Egypte en het geweld van de uit Egypte ontsnapte Joden

tegen de Filistijnen. Later werden de Joden afgevoerd naar Babylonië en werd de joodse tempel verwoest. Tot in onze tijd aan toe wordt er strijd geleverd tegen de Joden. Tot aan de Tweede Wereld Oorlog hebben wij Joden geweerd en verjaagd. Liever een dode Jood dan een Joodse buurman.

We hebben kruistochten gehouden om de moslims uit Jeruzalem te houden. Massaal opgetrokken met het zwaard in de ene hand en de bijbel in de ander en moorden maar. En niet alleen de moslims moesten het ontgelden, Joods nederzettingen werden niet gespaard. Oorlogen tegen de Ottomanen was nooit alleen maar om grond maar ook altijd om geloof.

De Tachtig Jarige Oorlog die wij gevochten hebben om onze onafhankelijkheid te verkrijgen in 1648 ging om godsdienst (1568-1648). Het recht om zelf te kiezen. Zelfs in het Twaalfjarig bestand konden ze het niet laten om te ruziën over godsdienst en verloor van Oldenbarnevelt zelfs zijn hoofd. Na de vrede van Munster was het officieel verboden om katholiek te zijn en kon je daar zelfs een celstraf op krijgen. In de achttiende eeuw werd er in Rotterdam geprotesteerd tegen de bouw van een katholieke kerk. Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden er in Amsterdam katholieke processie gehouden waarbij niet katholieken scheldend langs de kant stonden.

Het bekendste conflict, de Tweede Wereld Oorlog, had het doel om alle Duitsers te verenigen ook een behoorlijk godsdienstige inslag namelijk de totale verwoesting van het Jodendom. Immer de joden waren de schuld van alles zoals nu de moslims.

Het conflict in Noord Ierland dat het land jaren lang in zijn greep hield en dat onderhuids nog altijd aanwezig is ging om de strijd tussen de protestanten en de katholieken. Wij als Nederland hebben daar ook een grote rol in gespeeld. De oranje marsen die door de katholieke wijken gaan als provocatie zijn vernoemd naar de van oorsprong Nederlandse koning Willen III, die de katholieken Ieren versloeg bij Boyne in 1690.

Zelfs de val van Joegoslavië en de daarop volgende oorlog had godsdienstige aspecten, natuurlijk waren de onafhankelijkheid van de verschillende staten het belangrijkste. Er was ook een strijd tussen moslims tegen christenen.

Na de Tweede Wereld Oorlog hebben we de fundering gelegd voor het volgende godsdienstig conflict met de stichting van de staat Israël en het conflict met de omliggende landen. Met alle gevolgen van dien. Met nu de schijnbaar totale vernietiging van de Islamitische Gaza strook.

We hebben in ons Joods Christelijke land (geen idee trouwens wat ze daarmee bedoelen) nog steeds een hekel aan moslims al weten we vaak niet eens waarom. Ja er komen altijd een aantal redenen naar boven. Meestal wordt de achterlijkheid van dat geloof genoemd. Men komt dan met voorbeelden als; vrouwen onderdrukking en homohaat. Maar kijk naar de Biblebelt in Nederland. De strenge geloofsgemeenschappen hier onderdrukken vrouwen net zo erg en hebben net zo'n haat tegen homo's. Er zijn zelfs kerken waar vanaf de kansel wordt opgeroepen homo's te negeren en zelfs met geweld tot andere gevoelens te dwingen. Binnen sommige kerken zijn gebedsgroepen waar homo's aan deel kunnen nemen om zo hetero te worden. Binnen de SGP, toch een gerespecteerde politieke partij, (de oudste nog actieve) worden vrouwen gezien als tweederangs burgers. Het heeft heel lang geduurd voordat vrouwen zelfs maar lid mochten worden van de SGP, of maar op de kieslijst mochten komen. Zelfs stemrecht voor vrouwen wordt nog steeds gezien als iets dat van de wet moet maar niet van God. Het liefst ontnemen ze vrouwen hun stemrecht maar zo lang zij maar netjes stemmen op wat hun man of vader zegt wordt het getolereerd.

Vrijwel elk geloof ziet de man als de vertegenwoordiger van God en de vrouw als zijn bediende. Degene die de kinderen opvoed en voor het eten zorgt. Met als enge natuurlijke omgeving de keuken en het kraambed. Natuurlijk moeten er zoveel mogelijk kinderen komen, de gemeente moet

groeien. Vrouwen worden in vrijwel ieder geloof onderdrukt. En naast de onderdrukking van vrouwen heeft iedere geloofsgroep een misplaatst superioriteitsgevoel dat hun beter maakt dan ieder ander. Zo veel beter dat zij mogen neer kijken op ander gelovige en de ander mogen vernederen, mishandelen en zelfs vermoorden, en natuurlijk allemaal in naam van hun god of goden. Hervormde tegen gereformeerde, protestanten tegen katholieken. Christenen hebben een hekel aan Islamieten, Joden haten Islamieten, Boeddhisten hebben een hekel aan Hindoestanen, en andersom natuurlijk. Eigenlijk hebben ze allemaal een hekel aan elkaar. En dat is vreemd want alle geloven praten over vrede en liefde maar niemand die het waar maakt. Liefde is alleen voor degene die naast je zit in de kerk, tempel of synagoge. En ja natuurlijk zijn er individuen binnen geloofsgemeenschappen te vinden die wel respect hebben en liefde tonen. En deze mensen kunnen wel het verschil maken en zorgen voor meer vrede. Er zijn nu eenmaal mensen die kijken naar de waarde van mensen en niet naar hun geloof.

Drank maakt gezinnen kapot, verwoest levens (elk jaar meer dan 2000 ongelukken waar drank bij betrokken is en waar of doden vallen of zwaar gewonden en niet alleen de dronken bestuurder.) en de regering maakt zich daar terecht zorgen over. Al doen wij dat niet, wij bagatelliseren ons drank gebruik.

Geloof maakt hele landen kapot, hele regio's. Het verwoest mensen, dorpen en steden. En niemand maakt zich daar zorgen over. In de hele geschiedenis is er moeilijk een conflict te noemen die louter alleen om nationalistische redenen ging, veroveren van grondgebied om de eigen staat te laten groeien. Altijd komt er een godsdienst aspect om de hoek kijken om de zaak meer legitimiteit te geven. Er is nog nooit een overheids campagne geweest om te waarschuwen tegen godsdienst en de verwoestende gevolgen die het kan hebben.

Laten de geloofsgemeenschappen eens met zijn alle afspreken elkaar te respecteren en uit te voeren wat zij preken namelijk; naastenliefde en respect.