

Er zijn mensen die geschiedenis saai vinden. Een stomme opsomming van jaartallen en schijnbaar nutteloze feitjes. Wie interessanter het nu dat Alexander de Grote eerder leefde dan Julius Caesar. En of het nu voor of na Christus was. Alle twee voor, de eerste geboren in 356 voor Christus en overleden in 323 de ander waarschijnlijk geboren 100 voor Christus vermoord in 44 voor Christus. Wie onthoudt er nu of Socrates eerder leefde dan Plato. Plato was een leerling van Socrates. Of korter geleden de slag bij Nieuwpoort, 1600, makkelijk te onthouden en de slag bij Waterloo, 1815, dat weten we wel maar wie doet er nog wat mee.

Of al die parlementaire veranderingen waar de 19<sup>e</sup> eeuw zo om bekend stond. De Grondwet van 1848 om maar iets te noemen.

Kijk eens naar jouw eigen geschiedenis. Die van mij begon in 1963.

1963 werd ik geboren samen met mijn zus.

1967 werden mijn twee broertjes geboren.

1968 ontdekte ze een chronische oorontsteking bij mij en werd ik voor het eerst aan mijn rechter oor geopereerd.

1969 voor eht eerst naar de toen nog lagere school, de kleuterschool verlaten.

1970 mijn vader overleed op 33 jarige leeftijd een maand na zijn verjaardag.

Dit is het begin van mijn geschiedenis en zo hebben we allemaal onze eigen geschiedenis. En natuurlijk begon mijn geschiedenis in het verleden bij mijn ouders.

Zij waren alle twee geboren in 1937 en hebben dus als kind de oorlog mee gemaakt. Dat moet een onuitwisbare indruk hebben gemaakt en een ander wereldbeeld hebben nagelaten dan voor mensen die nooit een oorlog hebben meegemaakt. Alle twee mijn opa's hebben actief meegedaan aan het verzet, ook dat heeft een indruk achtergelaten.

Als ik kijk naar de ontwikkelingen die mijn ouders hebben meegemaakt, en later ik ook dan is dat enorm. Mijn ouders waren de eerste generatie die op vakantie konden. De eerste waarvoor een auto bereikbaar werd, Zij konden naar de tv kijken. Toen nog 1 zender en in zwart wit. In mijn leven is daar Nederland 2 bijgekomen en later nog eens honderd zenders. En nu is tv kijken al niet eens meer bijzonder. In 1969 stond er een mens op de maan en wij zagen dat op een tv'tjes in erg korrelig beeld en zwart wit.

De kleuren tv die ook nog eens steeds platter werd, computer eerst met een gigantisch dik beeldscherm en later de laptop, de draagbare telefoon met een accu van twee kilo die ontwikkelde naar de smartphone die iedereen nu heeft.

Een paar keer per jaar op vakantie en dan met het vliegtuig. Snellere en elektrische auto's.

Er zijn heel veel dingen veranderd in mijn leven en zeer in dat van mijn ouders, laat staan in dat van mijn grootouders. Die hebben de ontwikkeling van het vliegtuig meegemaakt en de geboorte van de auto.

Maak eens jouw eigen geschiedenis boek, een tijdslijn van jouw leven en probeer dat te maken van jouw ouders. De wereld veranderd en de verandering ligt in het verleden, misschien wel in jouw verleden.

Geschiedenis is niet saai. Het is de enige methode om het heden te verklaren en de toekomst min of meer te voorspellen.