

We leven in een Joods Christelijke Cultuur als we de politiek moeten geloven. Wat ik daarvan denk heb ik al beschreven in een ander stuk dus daar ga ik niet op in. (onder het hoofdstuk politiek en samenleving)

Ik heb een stuk geschreven over de tijd (zie het hoofdstuk geschiedenis). De jaren, maanden, weken en dagen. En wat ons opvalt of moet opvallen is dat we een hoop van de namen hebben afgeleid van Heidense goden. Januari naar de Romeinse god Janus om maar wat te noemen. Waar komt dat toch vandaan.

Laten we beginnen met welke goden er gebruikt worden in de maanden en dagen van het jaar. Daarna de waarom vraag beantwoorden. In de maanden zitten Romeinse, Griekse en Etruskische goden verstoppt. De Romeinen: Janus, Mars en Juno, de Griekse Maia en de Etruskische Februus. Daarnaast twee Romeinse historische figuren de veldheer en dictator Julius Caesar en de eerste Romeinse keizer Augustus.

Laten we beginnen met de eerste maand Januari genoemd naar de Romeinse god Janus. Janus is de god van het begin en het einde. Janus is ene van de oudste Romeinse goden en door zijn twee gezichten kan hij zowel de toekomst zien als het verleden. Janus was is vrijwel elk Romeins huis te vinden, hij kon zowel de voordeur als de achterdeur in de gaten houden.

Hij stond ook het begin en vandaar dat de eerste maand naar hem vernoemt is. Trouwens een Romeins jaar bestond oorspronkelijk uit tien maanden. De eerste maand was maart.

Februari is vernoemd naar een Etruskische god namelijk Februus. Een redelijk onbekende godheid omdat we niet heel veel weten van de Etrusken. De Romeinen hebben bij de verovering heel veel vernietigd. Het was in ieder geval de god van de purificatie.

Maart kreeg de naam van de oorlogsgod Mars. Maart was eeuwen lang de eerste maand van het jaar, toen het jaar nog tien maanden had in het oude Rome. De dinsdag is trouwens oorspronkelijk ook naar Mars vernoemd. Van oorsprong was Mars de god van de vruchtbaarheid en de beschermer van het vee. Pas later werd hij de god van de strijd, dood en oorlog. Min of meer onder invloed van de Grieken met hun god Ares.

De Griekse godin kreeg Maia kreeg de maand mei. In de Griekse mythologie is zij de oudste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. De oudste en de mooiste en de meest verlegen. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloesemfeest, de Floralia geheten. Zij vierde het feest van de Bona Dea, de goede godin die zij associeerde met de Griekse godin Maia. Het vieren van het ontwaken van de natuur. Alles dat groeit en bloeit.

De oppergodin Juno werd en wordt geëerd met de maand juni. De koningin der goden. Zij was getrouwd met de oppergod Jupiter die ook haar broer was. Ja incest in het godenrijk was niet ongewoon. Zij was de godin van het heldere licht en de beschermvrouwe van zwangere vrouw. Voor de geboorte van het kind werd er een offer gewijd aan Juno.

De maanden juli en augustus zijn naar personen vernoemd om deze te eren en te herdenken. Zij hebben trouwen zelf besloten deze maanden naar zichzelf te vernoemen.

Bij de maanden september, oktober, november en december zijn ze gewoon gaan tellen. Zeven, acht negen en tien.

Ook de dagen van de week zijn naar heidense goeden vernoemt, behalve de zon en maandag die naar hemellichamen zijn vernoemt. We eren in de dagen de Germaanse god van de oorlog, de Romeinse boodschapper van de goden en de Germaanse god van de donder en oppergod, de godin van de liefde de Romeinse god van de tijd en wijsheid. Namelijk Thingsus voor de dinsdag,

Wodan op woensdag Donar op donderdag, voor de vrijdag Freia en en op zaterdag gedenken we Saturnus, en niet de planeet die is namelijk vernoemt naar dezelfde godheid.

Waarom eren we deze goden dan nog steeds. Waarom hebben de eerste Christenen niet Christelijke namen bedacht voor de maanden en de dagen. Er zijn twaalf apostelen die allemaal hun eigen maand hadden kunnen krijgen, of misschien een paar gebruiken voor de dagen van de week.

Er zijn echter wel meer zaken waarbij de Christen "heidense" gebruiken en namen overneemt die wij tot op de dag van vandaag gebruiken. Dus niet alleen de namen van de maanden en de dagen. Ook de christelijke feestdagen vallen heel toevallig samen met heidense feesten. Zoals bijvoorbeeld kerst en Pasen, en zelfs Pinksteren is niet ontstaan door het Christendom.

De Germanen vierde rond de kortste dag van het jaar een feest waarbij een boom werd versiert met dennenappels om aan te geven dat het nieuwe begin, langere dagen, er aan kwamen. Ook werden er kleine giften uitgedeeld. Er werd verteld over dat er een nieuw jaar aan komt. De hoop op een betere tijd. Omdat de Germanen al feest vierde werd de geboorte van Christus werd verplaatst naar deze tijd. De hoop op een betere tijd werd geassocieerd met de komst van de Verlosser.

Met Pasen werd traditioneel al gevierd dat de nieuwe lente in aantocht is. Vogels leggen eieren en de natuur ontwaakt. Het groen komt de grond uit, een nieuw leven begint. Jezus staat op uit het graf waarmee hij al onze zonden wegneemt en zo de start maakt voor een nieuw leven zonder zonden.

Pinksteren was van oorsprong een fest om het einde van de tarwe oogst te vieren die met Pasen begint en ongeveer 50 dagen duurt.

Zelfs de hel is bedacht door de Heidenen. De Germanen hadden een hemel, Walhalla, waar de helden, de gevallen strijders, naar toe gingen en een Niflhel waar mensen naar toe gingen die een natuurlijke dood waren gestorven

Christenen namen wel vaker "Heidense" gewoonte en feestdagen over om de overgang van hun Heidense geloof makkelijker te maken naar het Christendom.

Kijk bijvoorbeeld maar naar het Sinterklaas verhaal. Er is een heilige "bedacht" om het van oorsprong Germaanse feest een Christelijk tintje te geven. Wie zit er achter de Sinterklaas. Volgens de katholieke kerk twee heiligen die samen de goede daden van de Sint verklaren, maar een onomstotelijk bewijs is er niet. Niet van hun daden en zelfs hun bestaan wordt door sommige in twijfel getrokken.

Sinterklaas lijkt heel veel op Wodan, een oude man met baard en hoed (mijter) met een speer (staf) in de hand en een mantel. Wodan reed door de lucht op een witte schimmel, Sleipnir, en werd geholpen door twee zwarte raven Huginn en Muninn die hem op de hoogte hielden van wat er op Aarde gebeurde. Zelfs de chocolade letter verwijzen naar Wodan. Wij geven elkaar letters hij gaf de wereld runentekens. Zelfs de op rijm gebrachte Sinterklaas liedjes eren Wodan, de dichtkunst is aan Wodan gewijd. De Amerikaanse Santa Claus is weer afgeleid van Sinterklaas en dus uiteindelijk ook van Wodan.

Ook de vooral in het zelf verklaarde Christelijke land de VS gevierde Halloween, van oorsprong een lers feest, is een van oorsprong heidens feest. Het is nu de avond voor Allerheiligen maar van

oorsprong is het volgens de Kelten het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar begon op 1 november en de avond ervoor werd gevierd, net als onze oudejaarsavond. De oogst was binnen en er was overvloed. Er werden geschenken gegeven, vooral aan kinderen, en kwade geesten verjaagd. De eerste Christenen gingen op 2 november de straat op in lompe om te bedelen om eten, vooral om zielenbrood (brood met krenten) voor elk brood beloofde ze te bidden voor de dode familieleden om een spoedige opnamen in de hemel te waarborgen.

Wie goed kijkt ontdekt on onze Joods Christelijke cultuur nog heel veel Heidense gebruiken terug, angst voor zwarte magie en bijgeloof. Een zwarte kat die jou pad kruist brengt ongeluk maar de oorsprong van dit bijgeloof ligt er diep in het verleden verstopt.