

Wist jij dat, beroemde mensen.

Er zijn in de loop van de eeuwen heel veel beroemde mensen geweest. Beroemde koningen en koninginnen, legerleiders, geestelijken, wetenschappers, schrijvers en muzikanten. We noemen ze beroemd, of berucht, om vaak één specifieke eigenschap. Maar een mens is altijd meer dan dat ene specifieke ding. Een mens heeft goede en slechte eigenschappen en soms worden er dingen beweerd die niet waar zijn alleen maar om ze naar beneden te halen, te kleineren of om de superioriteit te benadrukken van een ander.

Zo wordt er helaas nog steeds beweerd dat Napoleon klein van stuk was. Door de Engelse de wereld in geholpen. Een foute vertaling van de zin "Mon petit général" wat zij vertaalde naar mijn kleine generaal terwijl het liefkozend bedoeld werd, ma petit chérie is een uiting van liefde en niet een lengte aanduiding. En door de verschillende maten die gebruikt werden. De Engelse maten weken af van de Franse maat. Napoleon was ongeveer 1,70 meter lang, een gemiddelde lengte voor die tijd, zijn persoonlijk lijfwachten waren echter minimaal 1,80 meter lang en daardoor leek hij klein. Ook de omzetting van de Franse maat naar de Engelse maat ging niet goed. Voor de Franse is 5 voet en 2 inches dus 1,70 meter voor de Engelse 1,57 meter.

Nog zo'n bekende fout. Sinterklaas komt niet uit Spanje. Hij was trouwens de beschermheilige van prostituees nog voordat hij de Goedheilig man werd die elk jaar weer op on Kinderfeest komt. En nee hij was geen hoerenloper maar hij heeft drie vrouwen gered van de prostitutie. Hoe zat dat ook al weer.

Er was een man die drie dochter had maar straat arm was. In die tijd moest de vader van de bruid een bruidsschat betalen en daar was deze man te arm voor. Hierdoor dreigde zijn drie dochters in de prostitutie te belanden. Toen Sint Nicolaas dit hoorde gooide hij geld door het raam om de oudste dochter te redden de volgende dag om de middelste en de derde dag om de jongste te behouden en een bruidsschat te geven zodat alle drie de dochter fatsoenlijk konden trouwen.

Terug komend op de vraag waar Sint Nicolaas dan wel vandaan komt. Uit Patara, waar het vorig verhaal zich afspeelde, een stad in Turkije. De meest waarschijnlijk historisch figuur die in aanmerking komt voor de rol van Goedheiligman is werd geboren in het jaar 270. Hij werd uiteindelijk bisschop van Myra en overleed op 6 december 340. Pas 500 jaar later verschenen de eerste verhalen over hem, de wonderen die hij verricht had in zijn leven. In de middeleeuwen werd er een kinderbisschop verkozen en dat was op 6 december de sterfdag van Sint Nicolaas en dat werd zijn feestdag. Pas in de achttiende eeuw kreeg hij een gezicht en een gevolg. En werd het Sinterklaasfeest echt een Kinderfeest, heel geleidelijk aan. Maar de link met Spanje is echt verzonnen en heeft nooit bestaan.

Nu we het toch over heilige hebben, Sint Christoffel is geen heilige. In 1969 werd hij van de lijst met heilige verwijderd. Letterlijk betekend zijn naam "hij die Christus draagt" zijn naam komt van het Grieks christophorus. Hij droeg het Christenkind op zijn schouders naar de overkant van de rivier. Sinds dien is deze reus de beschermheer van de veermannen en reizigers in het algemeen, maar geen heilige meer.

Oh ja en Moeder Theresa was geen lieverdje. Geen rolmodel heilige. Zo weigerde ze om pijnstillers te verstrekken. Lijden was een manier om dicht bij Jezus te komen vond zij. Zelfs terminale patiënten werd pijnstillers onthouden. Ze werd vervolgd vanwege emotionele en fysieke mishandeling van kinderen in haar weeshuizen en haar financiën waren eigenlijk nooit op orde. Er werd gesproken over fraude en zelfverrijking.

Een totaal ander en luchtiger onderwerp, de echte naam van Barbie.

Barbie is vernoemd naar de dochter van de bedenker, niet haar echte naam maar haar koosnaam. De dochters naam was Barbara. De naam is bedacht door het reclame bureau. Ook de vriend van Barbie, Ken is vernoemd maar dit keer naar de man achter het reclamebureau Ken Carson.

Nu weer serieus.

Edison was meer een handige dief dan een uitvinder en Einstein heeft ooit op een octrooi bureau gewerkt. Einstein wakte in Bern op een octrooibureau. Het was een saaie baan waarin er niet veel werd verwacht dan alleen het registreren van octrooiaanvragen. Later zou Einstein zeggen dat het werk zo eentonig was dat hij op zijn gemak kon nadenken over wat hem echt bezig hield.

De gloeilamp waar Edison zo bekend om staat was al veertig jaar voordat hij zich er mee ging bemoeien uitgevonden en het patent er op kreeg. De Britse astronoom en chemicus Warren de la Rue plaatste in 1840 een wikkel van platina in een vacuüm buis en liet er een elektrische stroom door gaan, en de eerste gloeilamp was geboren. Pas veertig jaar later kreeg Edison het patent, maar er waren veel meer mensen die de gloeilamp hebben uitgevonden. Het is wel een feit dat Edison de massaproductie van gloeilampen heeft opgezet. Hij vervolmaakte het ontwerp. Maar meer uitvindingen die op naam van Edison staan zijn feitelijk uitgevonden door een team van andere. Hij verbeterde de eerste versie en vroeg er vervolgens patent op aan. Meer een sluwe zakenman dan een uitzonderlijke uitvinder.

Nu we het toch over geleerde hebben. Het monster van Frankenstein heet niet Frankenstein maar Adam. De "geleerde" die het monster creëerde was Frankenstein. Het monster is fictie maar Dracula heeft daadwerkelijk bestaan al was het geen vampier. Het verhaal is losjes gebaseerd op Vlad de Spietser de vorst van Wallachije (1431-1476) die toen hij de Turken overwon zijn vijanden doorboorde met een staak en deze tentoonstelde langs de kant van de weg. Dracula betekend in het Roemeens, de zoon van de draak. Ook was er ooit een Hongaarse vorstin met de naam Elizabeth Bathory (1560-1614) die samen met andere honderden meisjes heeft gedood omdat zij graag een bad nam in het bloed van maagden.

Weer even een stukje religie.

Er staan geen blanken in de Bijbel, Jezus was derhalve niet blank, had geen blauwe ogen en zeker geen blond haar en baard. Jezus is geboren in Betlehem en groeide op bij een gezin in Nazareth. Zijn ouders kwamen uit die plaats. Zijn hele leven lang vertoefde hij wat nu Israël is. Hij was van Joodse afkomst. (Zijn moeder was sowieso Joods) In het Midden Oosten wonen maar heel weinig blonde blanke mannen en hij viel niet op vanwege zijn uiterlijk, ergo hij zag er uit als een bewoner van de streek. Klein, donkerhaar en een getinte huid.

De Jezus die wij kennen is geschilderd door blanke mensen, zij bedachten een blanke Jezus. De meeste schilders hadden nog nooit iets anders gezien dan een blanke. Ook zijn veel schilderijen gemodelleerd naar een man die ooit model stond voor de figuur van Jezus en dat was de zoon van Paus Alexander VI (1431-1503) van de Borgia familie. Zijn zoon Cesare (1475-1507) stond waarschijnlijk model en daar hebben de meeste schilders naar gekeken. Het celibaat bestond al wel maar sommige waren al getrouwd voordat zij tot het priesterschap toetraden, al was Alexander nooit helemaal celibatair of trouw aan zijn minnares. Cesare was trouwens voor Nicholas Machiavelli de volmaakte vorst, nergens bang voor en een wrede en absoluut heerser.

Toen Sint Hieronymus, de patroonheilige van vertalers (ja ook die hebben een patroonheilige) het oude Testament vertaalde vanuit het Hebreeuws naar het Latijn maakte hij een vertaalfout. Hij had beter de tekst vanuit het oud Grieks kunnen vertalen waarin de Bijbel al vertaald was in de derde eeuw. Hij maakte een fout die eeuwen lang overheid bleef in schilderijen en beeldhouwwerken.

Toen Mozes de berg afkwam met de tien geboden staat er dat hij omgeven was door een gloed. In het Hebreeuws Karan, echter Hebreeuws wordt geschreven zonder klinkers en Hieronymus nam aan dat het woord Keren wordt bedoeld. Keren betekend echter gehoornde, met horens. En du werd Mozes eeuwen lang afgebeeld met twee horentjes op zijn hoofd.

Tijd voor wat luchtiger werk.

Vlak voor de grote doorbraak van Black Sabbath verloor Tony Iommi bij een ongeluk in een staalfabriek de toppen van zijn vingers. Hij verving ze door zelfgemaakt plastic proteheses en moest zijn gitaar onleesbaar stemmen. Dit verklaard meteen het unieke gitaar geluid van de band.

Norma Jean Dougherty die wij allemaal kennen als de iconische Marilyn Monroe werkte ooit in een vliegtuigfabriek. Zij was negentien jaar oud toen de oorlogsfotograaf David Conover haar voor de lens kreeg en de rest is zoals ze zeggen geschiedenis.

Matt leBlanc, Joey uit Friends was voor hij acteur werd timmerman. En Jonny Depp verkocht balpennen als telefonisch verkoper. Christopher Walker was leeuwentemmer. De vader van John Cleese veranderde zijn achternaam van Cheese naar Cleese.

Er is over veel mensen nog veel meer te vertellen maar ik hou het voorlopig hierbij.

Wist jij deze feiten van beroemde mensen.