

## Een Joods christelijke cultuur

Wij hebben een Joods Christelijke cultuur heeft Balkenende bedacht in al zijn CDA wijsheid. De politici na hem, en niet alleen politici, hebben deze uitspraak overgenomen en nu denkt iedereen dat het daadwerkelijk ook zo is. Maar wat is dat eigenlijk, een jood christelijke cultuur. Waar blijkt dat uit. Wat is de grondslag hiervan.

Er kan gepleit worden dat het Christendom zijn oorsprong vindt in het Jodendom, en deze bewering wordt dan ook door de Bijbel en de kerkelijke uitleg in de diverse geloofsgemeenschappen bevestigd. Jezus was dan ook een Jood net als zijn ouders.

De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het nieuwe Testament. Waarbij het Oude Testament verteld over het ontstaan van de Aarde en al het leven er op en over heet volk dat door in God te geloven uiteindelijk het beloofde land vindt. Over de wetten en de regels van God, de vorming van het koninkrijk der Joden met onder andere koning David.

Het Nieuwe Testament gaat voornamelijk over het leven van Jezus en wordt door de Joden niet erkent. En ja ik weet deze beweringen zijn kort door de bocht maar ik ga de Bijbel hier niet uitleggen. Voor een uitleg van de Bijbel stap een kerk binnen en vraag de voorganger er maar naar. dominee of priester. Of het is best een goed boek, ook voor niet gelovigen, lees het lekker zelf. Het heeft van alles, geweld, moord, incest, familieruzies, oorlogen, feesten en trouwerijen, kortom een boek voor het hele gezin.

In het Oude Testament staat te lezen hoe God de Aarde in zes dagen heeft geschapen. Op de zesde dag schiep hij de mens. Naar zijn even beeld. Op de zevende dag nam hij rust. Voor de Joden is de zevende dag de zaterdag, voor de Christenen de zondag en voor mij de maandag. Eer staat namelijk nergens in de Bijbel welke dag hij rust nam, welke dag de eerste dag van de week is. Dat is veel later pas toegevoegd.

De mens is geschapen naar Gods evenbeeld, al zien wij de een wat meer als gelijke dan de ander. Letterlijk genomen is het een God met vele gezichten en toch beelden we hem af als wat oudere blanke man met een baard. Zijn zoon is voor ons een grote wat jonger blanke man met een baard. Als we kijken naar de regio waar de Bijbel zich afspeelt en naar het uitverkoren volk, de Joden, we kijken naar de bezetters van Israël ten tijden van Jezus kunnen we rustig met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk stellen dat Jezus niet lang en blond was. En dat zijn omgeving ook niet bestond uit lange blonden mensen. Ook God zal geen blanke man zijn met een blonde baard. De gemiddelde inwoner van Israël en het midden oosten is kleiner en meer getint. Over het algemeen met donker haar en bruine ogen, en dat was ten tijden van de Romeinse bezetting ook al zo. Romeinen zijn zoals iedereen wel weer afkomstig uit Italië en ook daar lopen verrassend weinig blonde blauwogige mannen rond, uitzonderingen daar gelaten.

Het Oude Testament is voor Joden en Christenen nagenoeg gelijk, net als het Oude Testament ook door de Islam wordt gezien als een heilig boek. De grote verandering begint dan ook na het Oude Testament.

De Joden erkennen net als de Islamieten Jezus niet als de Zoon van God en de Verlosser van al onze zonden. En dus is het Nieuwe Testament voor hen niet relevant.

Eeuwen lang werd dat verschil gebruikt om elkaar de hersens in te slaan.

De strijd die wij als goede Christenen onder leiding van de Heilige Paus hebben gevoerd tegen de Islam ga ik hier niet bespreken, we hebben immers (nog) geen Christelijk, Joods Islamitische cultuur.

De Joden hebben wij historisch en theologisch gezien natuurlijk altijd een warm hart toe gedragen, vandaar de bewering van Balkenende. Helaas voor hem is dat echter niet het geval. Wij als Christenen, en ik schaar mij zelf dat ook onder al ben ik niet belijdend Christen ik ben wel als zodanig gedoopt en opgevoed, hebben de Joden eeuwen lang vervolgt, vermoord en uiteindelijk getracht compleet uit te roeien. En wij in Nederland hielpen of wel mee of we keken een andere kant op. Een overzicht is misschien handig.

Tussen 1934 en 1939 kwamen er Joden die Duitsland ontvluchtte naar aan de grens met Nederland om asiel aan te vragen, of met de boot vanuit Hamburg naar Rotterdam. Deze werden netjes terug gestuurd. We wilde Hitler, als bevriend staatshoofd, niet voor het hoofd stoten. Er waren mensen die vonden dat Nederland vol was, nog geen negen miljoen inwoners. Er er waren mensen die vonden dat de Joden niet welkom waren vanwege hun geloof. En helaas voor Balkenende waren dat vooral de Christelijke Partijen die tegen waren zoals de ARP, de CHU (later opgegaan in het CDA) de RKSP, na de oorlog verder gegaan als KVP en uiteindelijk ook opgegaan in het CDA. Op grensstations waren Joden die liever zelfmoord pleegde dan terug moesten naar Nazi Duitsland. De toenmalige minister van Justitie Carel Goseling van de RKSP verklaarde in 1938 alle Joodse vluchtelingen als ongewenste vreemdelingen. Goseling stierf in 1941 in concentratiemap Buchenwald.

Als we verder terug gaan in de tijd dan weten we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de eerste Joden in Nederland aankwamen in de Romeinse tijd. De eerste indicaties van vervolging was in de 11<sup>e</sup> eeuw. Er werden Joden gedwongen het Christelijke geloof aan te nemen en dat ging er volgens de geschriften uit die tijd niet zachtzinnig toe.

Tijdens de grote Pestepidemie, 1347-1349, werden Joden ervan beschuldigd de openbare waterbronnen vergiftigd te hebben. De Joden leken minder last te hebben van de Pest omdat de Joden minder gebruik maakte van deze openbare bronnen van wegen hun geloof. Wat men toen niet wist is dat juist de slechte hygiëne, zeker met voedsel bereiding, er aan bij werkte dat de Pest zich zo snel verspreidde. De Joden hebben strikte hygiëne regels, zeker bij de opslag en bereiding van voedsel. De Joden werden gezien als zondebok en in Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Utrecht om maar een paar te noemen levend verbrand.

Later werden Joden vaak gebruikt om belasting te innen. De heerser van een gebied vond dat geen taak voor een Christen en zetten daarom niet Christen in en dat waren vaak Joden. Dit maakte de Joden niet populairder.

Een positief punt is wel altijd geweest dat Joden niet in aparte wijken moesten wonen. Dat veranderde in de Tweede Wereld Oorlog toen de Joden door de Nazi's in afgesloten wijken werden onder gebracht. Tijdens de invoering van de Joden Wetten waren er trouwens maar en paar mensen die protesteerde. Ook vanuit de meeste kerken bleef het lang stil. Pas een jaar in de bezetting drongen de Joden vervolgingen langzaam door. Verzet hier tegen kwam mondjesmaat op gang.

De eerste grote groepen die naar onze steden kwamen was rond 1600. ze waren op de vlucht vanuit Portugal en Spanje hier terecht gekomen. In Alkmaar werd daarom een Joden reglement opgesteld. Ze waren welkom maar alleen als ze zich als goede burgers gedroegen en niet trouwde met Christenen en geen Christenen probeerde over te halen Joods te worden.

Ook in andere steden werden dergelijke reglementen opgesteld. Voor Amsterdam waren deze regels niet streng genoeg en in 1616 werd er in Amsterdam aan toegevoegd dat Joden alleen in stilte (geheim) hun godsdienst mochten belijden maar niet in het openbaar. De regel is nooit gehandhaafd trouwens. Rond 1700 had Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap van heel Europa.

Na de Tweede Wereld Oorlog kwam de overlevende Joden terug naar Nederland. Getraumatiseerd en gerooid om hier te constateren dat hun huizen inmiddels bewoont waren door andere en hun bezittingen die ze hadden achter gelaten verdeeld waren. De overheid nam vaak geen partij en in de zeldzame gevallen dat de overheid wel partij koos was dat niet in het voordeel van de Joden. Toe op de dag van vandaag zijn er Joodse families die hun bezittingen terug willen hebben die in de oorlog gestolen zijn, en niet alleen door de Duitsers. De koude houding die de Joden ontvingen is een van de redenen waarom er zoveel naar Israël trokken.

Ook vandaag zien we helaas mensen die gediscrimineerd worden door hun geloof. In sommige delen van Amsterdam is het bijna gevaarlijk om met een keppeltje over straat te gaan. Joodse scholen zien er uit als een gevangenis maar dan om mensen buiten te houden. Voor sommige diep gelovigen Christenen zijn de Joden nog steeds schuldig aan het verraad van Jezus en het aan het kruis nagelen.

Mijn vraag blijft onbeantwoord, wat is dat precies en Joods Christelijke samenleving?