

De toekomst.

Een van de dingen die wij niet kunnen voorspellen. Maar heeft de toekomst dan alleen maar geheimen voor ons in petto. Nee.

Er zijn natuurlijk dingen waar wij geen enkele invloed op hebben. Een deel daarvan is van wat andere om ons heen doen, en misschien net zo belangrijk, laten. Er zijn natuur fenomenen die wij niet onder controle hebben en over onze gezondheid hebben we helaas ook net alles te zeggen.

Maar waar we wel invloed op hebben is op ons eigen gedrag, onze eigen reacties. Wij kunnen door ons gedrag een deel van onze toekomst voorspellen. Wij kunnen zelfs als we naar het verleden kijken een deel van onze collectieve toekomst voorspellen. Immers op elke actie komt een reactie. En vaak dezelfde reactie, wij blijven mensen en mensen veranderen niet zo heel veel. De mensen die tienduizend jaar geleden rond liepen reageerde vrijwel op dezelfde manier op bepaalde zaken als de moderne mens. Wij kijken nog steeds met dezelfde verwondering naar vuur en naar de nachthemel. We weten hoe je vuur moet maken en de sterren en planeten kennen we bij naam. Maar de verwondering is gelijk gebleven.

In de geschiedenis liggen lessen verborgen, gratis en voor iedereen te bereiken. Helaas worden deze lessen te weinig bekeken en wordt er te weinig lering uit getrokken. En zeker door de machthebbers. Een heel simpel voorbeeld, democratie is nog nooit ontstaan onder de laars van de soldaat. Als mensen naar school gaan en nadenken over het leven, hun leven, en de omgeving dan zal een regering daar op in moeten springen en moeten luisteren naar het volk. En niet negeren en door blijven gaan met onderdrukken. In de recente geschiedenis heeft dat tot de val van de Sovjet Unie geleid en een liberalere regering in een aantal Islamitische landen. Helaas heeft de val van de Sovjet Unie niet overal voor democratie en vrijheid geleid maar de geschiedenis zal leren dat ook daar uiteindelijk vrijheid voor het volk zal komen. Dus ook in Rusland en in Wit Rusland.

Het heden kennen we en onze eigen geschiedenis ook. We weten wat we in het verleden gedaan hebben en aan aantal dingen uit ons eigen verleden hebben gemaakt wie wij nu zijn. En dat begon al voordat wij geboren werden. Onze ouders ontmoette elkaar en besloten bij elkaar te blijven, in ieder geval lang genoeg om jou op de wereld te zetten, al dan niet bewust.

Jij werd geboren op een plaats en in een gezin, maatschappij de mede bepalend is geweest wie jij uiteindelijk bent geworden. Zelfs de basisschool heeft invloed gehad. De een kan nu eenmaal beter les geven dan de ander. Ik kan mij nog steeds een leraar voor de geest halen die helemaal gek was van geschiedenis en dat met veel passie gaf. Hij is een van de mensen die bij mij de liefde voor geschiedenis heeft opgewekt. Of een schoolhoofd die mij, en soms andere, beschuldigde van zaken die ik niet gedaan had. Misschien kan ik daarom zo slecht tegen onrecht.

Tussen wie jij toen was met als eerste stap in de wereld tot wie jij nu bent zijn er veel passanten geweest die meegeholpen hebben om jou te voren tot wie jij nu bent. De een met wat meer invloed dan de ander en de een positiever dan de ander. Maar invloed hebben ze allemaal gehad. Al was het maar vluchtig.

Door jouw eigen verleden ben jij geworden wie jij nu bent, heb jij die opleiding gedaan en heb jij dat ene werk. Ben jij ondernemer geworden, kunstenaar, goed in jouw baan. We leven dus ons heden door de daden uit het verleden.

Als ons heden wordt bepaald door ons verleden lijkt het logisch dat onze toekomst wordt bepaald door ons heden. Immers onze geschiedenis is ooit ons heden geweest. De dagen die wij ons herinneren zijn echt en daadwerkelijk door ons beleefd. Dat wil dan zeggen dat onze acties van vandaag gevolg kunnen hebben voor de toekomst.

We gingen naar school om een vak te leren en vandaag werken we omdat we ooit dat vak hebben gekozen.

Geschiedenis heeft dus invloed en wij kunnen dat voor een deel bepalen. Niet alles natuurlijk, wij bepalen niet waar we geboren worden en in wel gezin. We bepalen niet de omgevingsfactoren en de maatschappij waarin we leven maar zodra wij volwassen zijn of denken dat te zijn bepalen we meer dan we misschien denken. Wij bepalen welke opleiding we kiezen, binnen de grenzen van ons kunnen, wij bepalen ons vak, ons beroep. Wij bepalen of we wel of niet een partner nemen en ons eventueel voortplanten. Wij bepalen een hoop en dat waar wij geen invloed op hebben gebruiken we naar ons beste vermogen. Althans dat is de theorie. Soms denken we geen invloed te hebben en laten we het gebeuren, als een al dan niet nare verrassing.

Een van de grootste voordelen om in deze tijd te leven is dat we onze geest naar alle mogelijkheden kunnen en mogen gebruiken. Er is geen limit aan ons denkvermogen en creativiteit. Er zijn hulpmiddelen die mits goed gebruikt kunnen zorgen voor een explosie van creativiteit en innovativiteit. Helaas worden nieuwe ontwikkelingen ook vaak gebruikt voor zinloze en futiele zaken, met als excuus het is ter "lering en het vermaak", zoals schoolreisjes van vroeger, niet alleen naar de speeltuin maar ook iets educatiefs.

Laten we dan ook ons denkvermogen aanwenden om meer invloed uit te oefenen dan we tot nu toe doen. We hebben meer invloed dan we denken en met die invloed kunnen wij de toekomst veranderen. Immers ons heden bepaald mede onze toekomst. Waar kunnen we allemaal invloed op uitoefenen. Op de Regering, de Banken, het werk, onze financiële toekomst, wat onze kinderen straks van ons erven en nog veel meer. Moeilijk, ja, onmogelijk, nee.

Laten we gewoon eens beginnen. Invloed hebben op de regering. Jazeker hebben wij invloed op de regering en nu meer dan ooit, het begint natuurlijk met het lezen van een programmaboekje van een partij naar keuze. Meerdere programmaboekjes mag ik hopen. Niet laten leiden door de waan van de dag maar verder kijkend en wel overwogen. Om dan in het stemhokje duidelijkheid te geven. Maar we kunnen meer. We kunnen naar het Malieveld en demonstreren, lekker ouderwets met een paar mooie leuzen en een veld vol medestanders. We kunnen burgerlijk ongehoorzaam zijn. De kont tegen de krib. Maar is deze tijd kunnen we ook petitie's maken en de volksvertegenwoordigers bestoken met e-mails. In zalen waar zij spreken onze mening tentoonspreiden. Wel de redelijkheid in acht nemend en binnen de grenzen van het fatsoen. Een eigen partij oprichten en medestanders vinden, of lobbyen om jouw standpunten op de politieke agenda te krijgen. Invloed op de volksvertegenwoordiging maar één keer in de vier jaar, nee hoor veel vaker mag onze stem gehoord worden. het gaat niet alleen om onze toekomst maar die van het land en vooral voor diegene aan wie wij het nalaten. Onze actie vandaag geeft een toekomst veranderende reactie.

De bank, en ik bedoel niet een bank om op te zitten, hangen en eventueel slapen maar instelling waar wij ons geld naar te brengen. Die bank dus.

Ook daar kunnen wij heden wat aan doen om te zorgen dat in de toekomst er weer een normale spaarrente is. Als we eenmaal accepteren dat de hoogte van de spaarrente niet een financiële is maar een politieke kunnen wij onze invloed gebruiken. Als eerste minder macht naar de banken. Gewoon wel contant geld opnemen. Eventueel het hele bedrag dat maandelijks overblijft na het betalen van de vaste lasten opnemen. Jaarverslagen van de banken doorlezen en vragen om een eerlijkere verdeling van de winsten. Niet alles naar de aandeelhouders en de panden maar naar de klanten, immers zij zorgen voor de liquiditeitsstroom. De politiek aansporen om beter toezicht te houden op de banken om een nieuwe crisis zoals die van 2008 te voorkomen. Duidelijk maken dat mocht zo iets nog ene keer voorvallen wij als volk eisen dat er wel straffen uitgedeeld worden net als in IJsland. Onze actie nu zal zorgen voor een eerlijker banksysteem voor onze kinderen.

De woningmarkt ook een onderwerp waar wij onze invloed op uit kunnen oefenen. De gemeente aansporen om meer goedkopere woning te bouwen. En de grondprijs te verlagen. De prijs van bouwgrond is afhankelijk van vraag en aanbod, vrije marktwerking, maar de huidige prijzen zijn bijna absurd te noemen. De kosten om een huis te bouwen staat in geen enkele verhouding met de verkoopwaarde van het huis. En wij doen daar vrolijk aan mee door over te bieden. We willen allemaal in de stad wonen met de meeste voorzieningen en dicht bij de scholen, en werk en parken en strand en noem maar op. Als wij nu accepteren dat er geen afstanden zijn in Nederland en dat werk ook thuis gedaan kan worden, wat dat betreft is de lockdown een zegen geweest, dan kan de prijs van woningen omlaag. Zo realiseren wij door onze daden van nu een verandering in de (nabij) toekomst.

Gezondheid. Ook daar kunnen we nu mee beginnen om in de toekomst een behoorlijke impact te creëren. Laten we beginnen met minder vlees te eten, gewoon een dag per week geen vlees en minder zuivel. Meer groente en fruit. Als wij minder vlees eten is er minder vee nodig, minder landbouwgrond om al die stallen neer te zetten, hoeveel vee loopt er nog buiten, minder CO2 uitstoot. Er kunnen meer woningen komen waardoor de woningprijs ook zal dalen. Minder vlees doet ook wat voor onze gezondheid, en niet alleen voor die van ons maar van ons allemaal. En een betere volksgezondheid zal uiteindelijk leiden tot een gezondere bevolking. Mindere belasting van de zorg, beter bestand tegen wat voor pandemie er ook op ons afkomt. Minder de auto nemen, meer fietsen en wandelen. Beter voor de conditie en beter voor het milieu, en voor de portemonnee. Vandaag de actie, straks in de toekomst de reactie.

Dit zijn moeilijke zaken om te veranderen. Er is een brede maatschappelijke steun nodig om maar een deel voor elkaar te krijgen maar als niemand begint blijft het doorgaan tot in de verre toekomst. Het heden is de gelegenheid om de toekomst te veranderen.

Er zijn gelukkig ook makkelijkere zaken om nu te veranderen om in de toekomst profijt te hebben. Wij kunnen nu een actie ondernemen zodra wij straks over meer geld kunnen beschikken. Een hele simpele actie zelfs. Nu budgetteren en besparen geeft ons de mogelijkheid om te sparen. En tegen 4% spaarrente per maand kan dat heel snel gaan en een behoorlijk bedrag opleveren. Weten hoe 4% per maand te krijgen, stuur een e-mail naar info@simonshoofd.nl