

Waar heb ik invloed op en waar niet.

Er zijn heel veel zaken waar we direct invloed op hebben. Er zijn een heleboel zaken waar wij absoluut geen invloed op hebben. De kunst is om exact te weten waar wel en waar niet invloed op te hebben en hoe te reageren op deze invloeden. Het verschil zien en daarnaar te reageren.

In deze tijd willen we echter te vaak invloed hebben op de gedachten en meningen van anderen en we zetten ons vol in om die te veranderen naar onze mening, naar onze waarde en normen. Wij willen bepalen hoe en ander zich gedraagt wat een ander vindt, hoe de ander denkt en handelt. Onze eigen gedachten, uitspraken en handwijze moet voldoende zijn om een leven lang mee bezig te zijn. Invloed hebben over de daden uitspraken en gedachten van andere kan alleen in een land waar niemand de vrijheid heeft te denken, spreken en te doen naar eigen goeddunken.

Dit is de meest simpele voorstelling van de cirkel van invloed.



Wij denken dat we overall invloed op hebben of minimaal moeten hebben. Maar helaas dat hebben we niet. Het is moeilijk maar er zijn er een aantal dingen die we beter los moeten laten. Zoveel dat op ons afkomt en weer terug ketst.

Maar als ik een mening heb die opgebouwd is door mijn opvoeding, opleiding en de plek waar ik geboren ben, door de mensen waar ik mee opga, dan is en blijft dat mijn mening. De manier waarop ik die uit moet natuurlijk voldoen aan de twee gouden regels, is het de waarheid en is het niet kwetsend, maar hij is en blijft mijn mening. En daar heb ik invloed op, niet op de manier waarop een ander de mening ervaart. Ik ben een blanke man, geboren in een blank gezin begin jaren zestig. Opgegroeid in een blanke omgeving met de toen heersende waarden en normen. Zelf vind ik dat ik redelijk gelukt ben als mens. Ik heb een hoge opleiding genoten, twee academische studies voltooid, op financieel gebied is er veel ruimte tot verbetering. Ik beledig vrijwel niemand bewust, heb nog nooit iemand zomaar pijn gedaan en iedereen die ooit ruzie met mij had leeft nog. Principes heb ik en daar sta ik nog steeds voor. Onderscheid vanwege ras, geloof, sekse, afkomst, geaardheid of wat voor reden dan ook om onderscheid te maken doe ik niet, althans nooit bewust.

En toch zal ik mensen beledigen. Toch zullen mensen aanstoot nemen aan wat ik zeg en wat ik doe en als ze mijn gedachten weten aan wat ik denk. Alleen al het feit dat ik mezelf omschrijf als een blanke man van een bepaalde leeftijd kan voor sommige als een belediging opgevangen worden. Helemaal als ik brieven, ja heel ouderwets, of e-mails verstuur. Ik zet er namelijk altijd boven, Geachte mevrouw, meneer. Twee geslachten zoals ik bij biologie heb geleerd. Alleen in de taal zijn er meer geslachten. Dit hele stuk heeft tot nu toe mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden.

Uiteindelijk accepteren dat sommige dingen zijn zoals ze zijn is misschien nog moeilijker dan accepteren dat we daar geen enkele invloed op hebben. Hoe andere reageren op wat jij vindt of wat jouw mening is en hoe jij die uit valt ruim buiten jouw invloedssfeer. Maar we leven in een tijd waarin we juist heel erg moeten letten op de gevoelens van de ander. er bestaat een mogelijkheid dat iemand zich beledigt voelt door jou mening of uitspraak. En natuurlijk iemand die wat wil zeggen moet de gouden regels in acht nemen, namelijk 1 is het de waarheid, en 2 kwets ik er niemand mee. Maar de waarheid kan niet door iedereen gewaardeerd worden en soms is de waarheid subjectief, en soms zijn uitspraken niet bewust kwetsend.

Iedereen is om het minst of geringste beledigd en we moeten rekening houden met alles en iedereen. Ieder mens kan door een verkeerd woord of een verkeerde blik bij een woord beledigd worden. wat ooit buiten onze cirkel van invloed viel moet nu binnen de cirkel vallen en we worden verweten als we daar geen rekening mee houden. Dus voor alle duidelijkheid niemand heeft invloed over wat een ander vindt, denkt of voelt. Niemand heeft invloed op wat een ander verstaat of opslaat als zijn of haar waarheid. En als we dat accepteren dan hoeven we veel minder beledigd te reageren op alles en iedereen.

Ik ben opgegroeid met Sinterklaas en met het idee dat de Zwarte Pieten zijn knechten waren en samen maakte zij het feest. En net als heel veel kinderen nu stond ik niet stil bij het feit dat zij zwart waren of symbool stonden voor de slavernij. Voor mij waren het helpers van Sinterklaas en gaven zij snoep.

In mijn tijd leerde je dat er twee geslachten waren, mannelijk en vrouwelijk. En er zat verschil tussen mannen en vrouwen en die verschillen werden toen nog door de maatschappij bepaald maar ook door de biologie. Zo leerde wij dat er mannen en vrouwen banen waren. Gelukkig zijn we daar van af gekomen. Maar wij leerde ook dat een vrouw kon baren en een man niet. Maatschappelijk en biologisch verschil.

Wij leerde dat heteroseksueel het meest voorkwam maar dat er meerdere mogelijkheden waren, ja ik zat op een redelijk moderne school en het hoofd was openlijk homoseksueel. En ja dat was toen een uitzondering. Door mijn ouders heb ik geleerd niemand te veroordelen op zijn seksuele voorkeur.

Toen ik jong was waren er bijna geen gekleurde mensen in mijn omgeving te vinden. Maar toen ze kwamen vonden wij dat een kleurige aanvulling, maar geen reden om te discrimineren.

Er zijn gelukkig een groot aantal dingen veranderd. Zo is er geen onderscheid meer tussen de gewone burgers en de notabelen. Hebben mannen en vrouwen dezelfde banen, helaas niet de zelfde beloning, en kan iedereen op reis naar verre landen. En dat heeft dan weer een nieuwe elite voorgebracht en een nieuwe vorm van onderscheid maken. Zij die alles kunnen en zij die dat niet kunnen.

Beledigende zijn vooral een voorwerp van de perceptie van de ontvanger. Mensen mogen mij beledigen zoveel als ze willen en geloof mij in het verleden hebben ze redelijke pogingen ondernomen om daar mijn humeur mee te veranderen. Helaas voor hun altijd zonder al te veel resultaat. Ik heb namelijk geen enkele invloed over wat een ander zegt, denkt en voelt, maar wel wat ik voel. Wel hoe ik reageer, en wel hoe ik denk. En soms denk ik dingen die niet in de openbaarheid moeten komen over de mensen die beledigen of ronduit onbeschoft zijn. Maar ik laat het me niet raken. Met een echte zak ga ik niet om, daar heb ik invloed op.