

Wist jij dat.

De mens en de mensheid ontwikkelen zich elke keer weer. We nemen af en toe een grote stap voorwaarts met de ontdekkingen en prestaties die wij als mensheid maken. Zo zei Niels Armstrong toen hij op de maan landde, het is een kleine stap voor de mens maar een enorme stap voor de mensheid. Op dit moment ontdekken we steeds meer en meer van de oceanen en van het heelal. Nieuwsgierig als wij zijn willen we alles weten en begrijpen. En dat is al zo sinds het moment dat we uit de bomen kwamen en rechtop gingen lopen. We ontwikkelde steeds meer en meer en ontdekte manieren om ons leven makkelijker te maken, en leuker.

Wat "ontdekte" we allemaal dan en wanneer dan.

Laten we eens gaan kijken. En dan lang voor de komst van Christus beginnen. De komst van Christus zien we als de start van de moderne jaartelling hier in de Christelijke wereld. De begin van de jaartelling begint op het jaar 1. het jaar 0 bestaat niet. De christelijke jaartelling wordt over het algemeen gezien als de standaard. Het feitelijk bewijs van de komst van Christus is er niet, of onvoldoende, maar het is wel het begin van onze moderne jaartelling. Wist jij trouwen dat er geen enkele blanke en zeker geen West Europeaan, in de bijbel te vinden is.

Maar er zijn in de loop der eeuwen meer jaartellingen geweest, en sommige worden nog steeds gebruikt.

De vrijmetselarij gebruikt de Maçonnieke jaartelling die 4000 jaar voor christus is begonnen. Dat is er de Joodse jaartelling, rekenend vanaf 3761 v.Chr. Volgens de joods kalender is het nu het jaar 5783. De Islamitische jaartelling is gestart in "ons" jaar 622 n.Chr. Op 12 juli 2023 begint het Islamitische jaar 1445.

Nog wat jaartellingen.

Chinese jaartelling	vanaf 2697 v.Chr.
Boeddhistische jaartelling	vanaf 543 v.Chr.
Thaise jaartelling	vanaf 543 v.Chr.
Ethiopische jaartelling	vanaf 8 n.Chr.
Franse Revolutie jaartelling	vanaf 1792 n.Chr.
Italiaanse Fascistische jaartelling	vanaf 28 oktober 1922 n.Chr.

In Japan begint bij elke nieuwe Keizer een nieuwe jaartelling

Wist jij dat??

Een paar ontdekkingen:

Wat.	Wanneer. (ongeveer)
De mens maakte vuur om steen te splitsen en om speerpunten harder te maken.	100,000 v.Chr.
Werden er sieraden gemaakt. Schelpen werden aan elkaar geregen en gedragen. En niet alleen door vrouwen.	75,000 v.Chr.
Werktuigen krijgen een handvat en een steel.	35,000 v.Chr.
De eerste "kunst" ontstond in grotten. Tekeningen maar er werd ook al drie dimensionale kunst gemaakt.	30,000 v.Chr.
De eerste fluit werd gemaakt.	20,000 v.Chr.
De harpoen om te vissen doet zijn intrede	13,000 v.Chr.

Wist jij dat??

De jaartallen die ik zo ruw mogelijk gebruik zijn de jaartallen waarin de zaken gevonden werden. Het kan dan ook niet gezien worden als een exact tijdperk. Bijvoorbeeld de fluit. Er is een benen fluit gevonden die gemaakt is zo'n 20,000 voor Christus maar er kunnen houten fluiten zijn ontstaan die ouder zijn echter daar zijn geen sporen van terug gevonden. Hout en dierlijke producten blijven niet zo lang bewaart. Alles vergaat uiteindelijk, alleen de harde materialen zoals steen en bot maakt een kans langer te blijven. Zeker uit een periode die zo lang geleden is.

Wat.	Wanneer. (ongeveer)
De eerste visnetten ontstaan en domesticatie van de hond. En wilde graan wordt geoogst.	12,000 v.Chr.
Ontwikkeling van de pijl en boog. En domesticatie van het rund.	10,000 v.Chr.
De landbouw doet zij intreden net als de uit bot gesneden kam. En de eerste schapen worden gedomesticeerd. Ongeveer 500 jaar later gevolgd door de geit.	8,000 v.Chr.
Eerste wijnbouw en de eerste steden ontstaan. Aarde potten worden vrijwel overal gebruikt en gedecoreerd.	7,000 v.Chr.
Koperen werktuigen komen langzaam op. Het weefgetouw wordt ontwikkeld en de eerste katoenplantages ontstaan. En het bier werd uitgevonden.	6,000 v.Chr.
Kauwgom. En van papyrus worden matten en sandalen gemaakt.	4,500 v.Chr.
Het paard wordt gedomesticeerd. Er worden karren gemaakt die voorgetrokken werden door ossen of paarden en de eerste piramides werden in Peru gebouwd.	4,000 v.Chr.

Wist jij dat??

Met de uitvinding van de landbouw ontstaan ook de eerste vaste nederzettingen. Voor die tijd was de mens afhankelijk van wat er in de omgeving aan eten gevonden werd en de jacht. Echter door de landbouw kon de mens langer op dezelfde plaats blijven. Ook met de veeteelt werd jagen minder noodzakelijk, al gebeurde dat uiteraard nog wel.

Nederzettingen werden groter en de eerste steden ontstonden ongeveer 7,000 v.Chr. En daarmee ook de behoefte aan meer dan alleen maar boeren, jagers en verzamelaars.

Het is dan ook niet zo vreemd dat de "uitvinding" van de landbouw gezien wordt al een behoorlijke mijlpaal in de ontwikkeling van de mens. Misschien wel de belangrijkste.

Naast de steden ontstond er ook een sociale hiërarchie die noodzakelijk was om de vrede in de nieuwe steden te bewaren. Langzaam ontstonden er wetten en de noodzaak die te handhaven. Dit resulteerde in de eerste vorm van "beschaving" die ontstond in de Indus vallei en Mesopotamië.

In Mesopotamië ontstonden rond 6,000 v.Chr. Een aantal steden. Hassuna, Samarra en Halaf zijn de een paar van de oudste steden. Ontstaan door de economische groei ontstaan door landbouw en veeteelt. Spraken van echte staten kom veel later pas.

Rond 3,300 v.Chr. Werd Egypte min of meer een eenheid onder farao Narmer. De stad Memphis was de stad waaruit het eerste rijk ontstond.

Dit alles ontstond allemaal lang voordat Alexander de Grote rond liep en de wereld veroverde, lang voordat we van de Romeinen zouden horen. En heel lang voordat er "beschaving" ontstond in Europa.

Ongeveer 3,750 tot 3,500 v.Chr. werd er al cosmetica op basis van rode oker, kohl en malachiet gebruikt door vrouwen, in Egypte, en later werd ook parfum een vast onderdeel van het dagelijkse ritueel van de vrouw. Het spijkerschrift in Mesopotamië en de hiërogliefen in Egypte kwamen pas in 3,200 v.Chr. tot stand. Eerst de schoonheid van de vrouw dan pas een methode om er over te schrijven.

Het vastleggen van de tijd door middel van een kalender ontstond 2,700 v.Chr. er kwamen twaalf maanden met elk dertig dagen. Het verdelen van de dag in gelijke parten kwam ongeveer 200 jaar later, parten van een uur. De verplichte rustdag, zaterdag of zondag kwam pas eeuwen later. Wist jij dat??